

**SANNADALS SK 50 ÅR DEN 2 MARS 1994.
UTDRAG UR PROTOKOLL, EGNA MINNEN
ANTECKNINGAR OCH NOTISER.
FOTOGRAFIER ÄR TAGNA UR
NILS OHLSSONS BILDSAMLING FÖR
SANNADALS SK ARKIV.
BILDEN HÄR NEDAN FÖRESTÄLLER SISTA HUSET PÅ
SANNADALSVÄGEN.**

Porten längst bort är nr 24 och där befanns sig skyddsrummet som Sannadals Sportklubb startade sin verksamhet. I nämnda port bodde Åke Svensson, Henry Magnfors, Kjell Holmberg, Bo Kärvinge, Yngve Ljung, Robert Levin. Nästa port nr; 26 bodde Fred Eriksson, bröderna Lundberg, Rune och Arne Birath, Erik, Per och Olle Karlsson samt undertecknad Gustav "Gurra" Lundqvist med bror Bengt och en Österlundare. I 28-an Nisse och Lennart Ohlsson, Gösta "Tummen" Pettersson och nån till som jag glömt namnet på. Slutligen närmast på bilden nr 30 och där fanns Janne Karlestedt, bröderna Göran, Åke och Bo-Lennart Säfström, Olle och Rune Dalbeck, Bengt Broberg och hans bröder. Tvärs över gården fanns Knut Johansson med söner Bert och Birger. Vidare Pucken, Gösta Jonsson, Allan Johansson, Åke Jonsson, Rune Westergren, Hans Sterner, Erik Karlsson, och inte minst Kalle Davidsson. Vidare fanns övriga medlemmar i de andra Sannadalsvägenhusen. För övrigt kom klubbens enda trogna åskådare under många år från ursprungshuset torpet Sannadal där han sa att han var född i och därav intresset att se våra matcher. Nu åter till Sannadalsvägen. Där behövdes ingen telefon för att kalla ihop ett lag. Det var bara att ta en liten sväng så träffade man någon och han i sin tur träffade nån annan. Så var det då i begynnelsen. Men det är klart att alla årgångarna fanns inte med samtidigt.

Det kan verka vara lite själviskt i mina skrivelser men det får Ni väl överse med. Robert Hultqvist har varit den pådrivande kraften i denna lilla skrift om Sannadals SK. Inte minst har mycket kommit från Nils Ohlsson och hans verksamhet för klubben och hans intresse att fotografera och dokumentera medlemmarna i alla åldrar och i spel och vardag som fest.

Stockholm mars månad 1994.

Stockholm februari månad 2001. Tillägg för 55 år.

Gustav Lundqvist.



**SANNADALS SK
50 ÅR
1994
SAMT TILLÄGG FÖR 55 ÅR 1999.**

NÄR TIDEN GÅR FÖR EN FÖRENING SÅ ÄR DET MÅNGA SOM INTE MÄRKER DETTA. ORSAKEN ÄR ATT UNDER TIDENS GÅNG SÅ KOMMER NYA MEDLEMMAR TILL OCH ANDRA FÖRSVINNER AV OLIKA SKÄL, INTE MINST VAD MAN KALLAR NATURLIG AVGÅNG PÅ GRUND AV FLYTTNING FRÅN VERKSAMHETSOMRÅDET, ANDRA INTRESSEN, ÅLDER, SKADOR, HÅRDARE KONKURENS OCH OM FÖRENINGEN BLIR GAMMAL EN SÅ ENKEL FÖRKLARING SOM ATT FÖRENINGEN ÖVERLEVER SINA ÄLDRE MEDLEMMAR.

SANNADALS SK bildades den 2 mars 1944 i Sannadalsområdet i förorten Gröndal. Det var om inte i slutskedet av andra världskriget men ändå när man började skönja åt vilket håll det lutade. Sverige hade blivit skonad från krig men drabbats av många restriktioner såsom matransonering, inkallelse av både män och kvinnor till allmän mobilisering som satte spår i mångas ekonomi och familjeförhållanden. I spåret av nationell sammanhållning, här skall inte sägas att det inte fanns mycket olika politiska åsikter men det får andra bedömare uttala sig om. När det gällde idrott så var vi isolerade från omvärlden men hade förmånen att fortsätta träna och tävla i Sverige i motsatts då till övriga Europa som blödde under andra världskriget. Då under brinnande krig startades många föreningar av de mest olika inriktningar.

Sverige hade en fin gammal tradition i föreningsverksamhet där man i stort inte gjorde någon urskiljning på medlemmarna utan i varje fall inom idrottsrörelsen tog till vara medlemmarnas kapacitet och förutom representations lag även såg till i de flesta fall ha både B och C lag där de som kanske skulle komma att spela i A-laget och de som kanske inte var så bra kunde utöva sin sport. Vidare såg föreningarna till att återväxten blev tillfredställande genom att ungdomslag i alla åldersgrupper blev en angelägenhet för framåtskridande och utveckling av föreningen.

Många av dagens föreningar inom idrotten börjar närma sig folkrörelsens föreningsår och de äldsta idrottsföreningarna ligger nu strax över och under hundraårs talet.

SANNADALS SK kan nu inte jämföra sig med dessa giganter men femtio år är inte heller så dåligt utan får väl anses som fullt godkänt och i vetskap om att det fortfarande finns medlemmar som var med vid bildandet känns det extra fint att vara medlem i en förening som fyller femtio år.

Undertecknad som fått äran att nedteckna Sannadals SK historia skall här försöka göra den så omfattande som det möjligen går och till min hjälp är de protokoll som finns från nästan samtliga styrelse, förenings samt årsmöten. Vidare finns ett stort antal fotografier och minnesanteckningar, matchprotokoll, resultatlistor, arrangemang och kassaböcker samt bokslut som i främsta hand är ett verk av Nils Ohlsson.

Det är klart att föreningen som sådan har sin historia men att inte på alla sidor nämna Nils Ohlssons namn kan kanske vara förmätet men i mångt och mycket genomsyrade Sannadals Sk av hans anda och riktlinjer för hur klubben skulle fungera. Meningen var att Nisse tillsammans med mig skulle skriva det här jubileumsbladet. Nu blev det inte så. Veckan före vårt startdatum avled Nisse i en hjärtatack den 31 mars 1992.

Det är klart att många minnesbilder kommer att saknas då han var med i de förberedande diskussionerna för att bilda föreningen samt från begynnelsen var med i styrelsen och genom åren innehåft styrelseposter från kassör till Ordförande samt under många år lagledare, tränare, tävlingsledare och som inte det varit nog, aktivt deltagit i spel både i handboll och bowling.

Nu är inte Sannadals SK bara en mans verk utan flera som genom åren utfört betydande insatser och inte minst då flera av våra kvinnliga ledare som gjort stora insatser under de sista 20-åren då vår ungdomsverksamhet expanderade.

Nu till förhistorien. Sannadalsområdet som ligger i Gröndal bestod av 5 stycken på den tiden så kallade barnrikehus färdigbyggda 1938-39 varav 4 stycken låg på Sannadalsvägen och en på Gröndalsvägen. Husen var i tre plan med 4 portar i varje hus och i regel två lägenheter på bottenplan med 3 rum och kök och på en trappa, en trerummare, en tvårummare och en enrummare och liknande indelning på två trappor. Ett hus hade en annan indelning och där fanns det istället för enrummaren två trerummare och om jag inte minns fel några fyrrummare. Vidare tror jag mig minnas att det fanns minst två barn i varje lägenhet men genomsnittet var mer än så. Troligen kan man nog räkna med låt säga tre till fyra barn i två och trerumslägenheterna och fem till sex i fyrrummare. Som naturlig är var inte alla barn födda samma år men många årskullar var det som följdes åt genom skollivet och militärtjänsten. Som exempel hade jag många klasskamrater i Blommensbergs folkskola som bodde på Sannadalsvägen och likaså under militärtjänsten var många från samma bostadsområde.

Sannadalsområdet byggdes av AB Stockholms hem och vicevärd var Harry Magnfors och maskinist var Ersson. Själva området var före byggnationen enligt Lars Isaksson, inte lätt att reda ut. I Hägerstens Hembygdsförenings skrift årgång nr ; 23, 1989 kan man läsa hur området såg ut före byggnationen på Sannadalsvägen.

Gustav Lundqvist.

BILDANDET AV SANNADALS SPORTKLUBB DEN 2 MARS 1944.

Innan Sannadals SK bildades förekom det gårdsfester på höstkanten och med dans invid piskställningarna på den så kallade tredje gården. Ibland anordnades det löptävlingar och mindre andra aktiviteter. Det var väl där som tanken kom upp att bilda en förening för områdets barn och ungdomar. Bland de som mest aktivt deltog i den diskussionen var Knut Johansson, Acke Charléz, Kalle Davidsson samt i viss mån vicevärden Harry Magnfors och några till från den vuxna sidan samt de ungdomar som var mellan 17 och 20 år. Det var Nisse Ohlsson, Rune och Olle Dahlbeck, Bengt Lundberg, Bert Karlsson, Fred Eriksson, Allan Andersson, Bröderna Karlsson, Lennart Johansson, Gösta Pettersson med flera.

Skyddsrummet i Sannadalsvägen 24 ställdes till förfogande genom vicevärden Harry Magnfors försorg och ett möte utlystes till torsdagen den 2 mars 1944.

SANNADALS SPORTKLUBB bildades nu torsdagen den 2 mars 1944 i skyddsrummet Sannadalsvägen 24. Troligen var det en kall och snörik mars vad jag kommer ihåg men på den punkten kan jag missta mig då jag bara har ett svagt minne från den kvällen och att jag inte tyckte det var något särskilt med bildandet av en förening som skulle spela pingpong som jag inte var "nåt vidare på" samt att avgiften var hela 10 öre i veckan.

Ur protokollsbogen.

Protokoll.

Fört vid Sannadals Sport Klubbs ordinarie
månadsmöte Torsdagen den 2 mars 1944.
Lokal skyddsrummet.

Paragraf 1.

Mötets öppnande. Mötet öppnades av Johansson
som hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Par:2.

Val av styrelse för 1944.

Valda till styrelsemedlemmar blev följande.

Ordf; K. Johansson, vise; A. Charléz. Sekr; K. Davidsson, vise; O. Dahlbeck.

Kassör; Nisse Ohlsson, vise; A. Andersson.

Revisorer; Bengt Lundberg och Bert Karlsson.

Samtliga val godkändes.

Par: 3.

Förslag angående kontigent till klubben varvid framkom förslag
från K Johansson på 25 öre i veckan för arbetande medlem och 10 öre för
skolungdom.

Förslaget godkändes.

Par;4.

För inträde i klubben föreslogs en minimumålder utav 12 år samt att medlem
skola vara bosatta inom A.B Stockholms hem. Vilket godkändes.

Par;5.

Vid förslag om kommande klubbmöten beslöts att ord. månadsmöte skall avhållas den första fredagen i varje månad. Vilket godkändes.

Par;6.

Angående materielanskaffning åt klubben gav Johansson en upplysning att ungdomsrådet brukar vara tillmötesgående i dylika fall, varpå Nisse Olsson föreslog klubben sända in en ansökan om ett bidrag utav 75 kr för detta ändamål. Förslaget godkändes.

Par;7.

Förslag framkom angående medlemskort varvid O. Dahlbeck erbjöd sig utföra en skiss till dessa. Vilket godkändes.

Par;8.

Vid förfrågan angående startande utav en klubbävling i ping-pong beslöts det att omedelbart sätta igång med densamma varvid Nisse Olsson föreslog tävlingen varje tisdag kl; 6 med början den 13, i lokal Kajutan samt att tävlingen betecknas som utslagningstävlingen och delas upp i två grupper A. B. Förslaget godkändes.

Par;9.

Förslag framkom angående möjligheten utav uppsättande av en anslagstavla för klubbmedlemmar hos Rydén varvid sekreteraren åtog sig att ordna den saken. Vilket godkändes.

Par;10. Avslutning.

Som ej vidare förelåg till behandling, tackade Ordf. för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat kl; 20. Datum som ovan.

K. Johansson.
Ordförande.

Enligt uppfattning. K. Davidsson.
Sekreterare.

Det var väl stora förhoppningar för framtiden efter föreningens första möte och jag kan minnas att skyddsrummet som var möteslokal var helt fullsatt. Men å andra sidan när jag nu för något år sedan, strax före renoveringen, kollade in nämnda möteslokal, var den inte särskilt stor. Nåväl cirka 33 medlemmar blev inskrivna i föreningen mellan mars och maj månad 1944. Namnförteckning enligt befintlig medlemsförteckning.

Karl-Gustav Andersson, Erik Andersson, Sven-Olof Lindelöf, Hans Johansson, Einar Karlsson, Karl Lundberg, Robert Levin, Robert Magnusson, Ivar Österlund, Ove Turegård, Rune Ström, Rune Pettersson, Ingvar Löfgren, Arne Lundberg, Bernt Karlsson, Christel Göhlen, Bertil Ersson, Sven Eriksson, Olof Dahlbeck, Karl-Erik Charléz, Hans Österlund, Bengt Lundberg, Bertil Karlsson, Bengt Johansson, Acke Charléz, Gösta Pettersson, Nils Ohlsson, Knut Johansson, K-G Davidsson, Gösta Johansson, Lennart Jonsson, Bo Lexander, Fred Eriksson.

Styrelsen hade inga protokollförda sammanträden utan träffades och samtalade om de åtagande och uppdrag som skulle utföras. Gångavståndet var inte stort så att träffar och möten kunde ske när som helst. Ping-pong tävlingen var snabbt avklarad och redan under klubbens andra möte den 13 april 1944 kunde man utse en klubbmästare. Vidare var Sannadals SK redan anmäld till seriespel i AT serien, stadgar fanns det förslag på och inte minst det kom ett bidrag på 75:- kronor från Brännkyrka Ungdomsråd som startbidrag. Vid det tredje månadsmötet den 4 maj bestämdes att tröjvärgen skulle vara röd med vit krage och byxorna skall ha vit färg. Om någon undrar så var det fotboll det gällde.

Tydligt fanns det både ett seniorlag och ett pojklag för att de som spelat i pojklaget fick inte delta i seriespel för seniorlaget. Om nu bestämmelserna var så eller att seniorspelarna ej ville ha konkurrens från de yngre förmågorna vet vi inte men jag tror att så var fallet. Vidare hade det sagts och inte bara talats om utan att i stadgarna skall det stå att medlemmar skall vara bosatta i Sannadalsområdet. Detta höll nu inte länge. Flera av nytilkomna medlemmar, bodde inte i angivet område, så stadgan i stort försvann mycket snart. Efter några månader började medlemsantalet stiga och ett rätt hyfsat fotbollslag kunde börja träna och spela träningsmatcher.

Medlemskort och klubbmärke ritades av Olle Dahlbeck och tröjvärgen var röd med vita byxor samt deltagarna som tränade fotboll borde skaffa sig gummiskor. Det var viktiga saker som behandlades på månadsmötena. Vidare kan noteras att på månadsmötet i maj månad meddelade Bertil Karlsson om någon av medlemmarna hade lust att begiva sig ut och tälta i sommar, kunde dessa få göra detta på Bertils föräldrars tomt belägen åt Flatenhållet till.

Det hände en del andra saker som inte var så lustiga. Sannadals Sportklubb anordnade en turnering där bland andra ett så kallade gubblag från Sannadalsområdet deltog med viss framgång. Det tråkiga var att två spelare i nämnda lag blev skadade och en vid namn Berggren fick vad jag förstår helsenan avsliten. Han gick sjukskriven rätt länge och klubben ordnade med insamling för att i någon mån hjälpa till ekonomiskt. Några försäkringar fanns knappast att tillgå på den tiden. Jag minns att min far sa att gamla gubbar ska inte spela fotboll. Min "farsa" var då 44 år och Berggren 39 år. Värderingarna ändras med tiden. När jag skriver detta kom jag att tänka på att när far och jag åkte skridskor på sjön Trekanten, gick han inte ner till sjön när det var ljus. Han var rädd att någon skulle se honom, "gamla karln". Till saken hör att han var mycket duktig på skridskor och i sin ungdom spelat bandy i Reimersholm IK.

Här följer några bilder på lagen i Sannadals Sportklubb.

